

MUSAMARIABARNEN



NYHETSREV maj 2014

Hej!

Sedan ett par veckor är vi hemma efter ett tre veckor långt besök i Lusaka.

Det är alltid lika roligt att träffa barnen och se hur de utvecklas, men den här gången har det varit ovanligt dramatiskt. Flera barn var sjuka, några behövde besöka läkare och många hostade. Vi väntar fortfarande besked om prover, som togs på en liten flicka.



När vi kom skulle Mrs Phiri just börja köra runt och dela ut majsmjöl till alla hushåll. En pojke hade flyttat och Mrs Phiri visste inte vart, så vi fick vänta tills han kom till centret. När Mrs Phiri frågade honom var han bodde, rann tårar på hans kinder. Det visade sig att hans mamma satt i fängelse sedan två månader. Hennes arbetsgivare hade anklagat henne för att ha stulit en mobiltelefon och efter att ha blivit slagen på polisstationen tills hon erkände fängslades hon. Med hjälp av en grupp jurister som ställer upp för människor utan pengar blev den här mamman frikänd i rätten. Det är inte lätt att vara utan pengar och kontakter i Zambia.



Att köra runt på urusla vägar i ett stort område med drygt 50 st 25-kilossäckar med majsmjöl tär på vilken bil som helst. Vi bestämde därför att en skottkärra ska införskaffas och att var och en får hämta sitt majsmjöl.



Vi besökte alla hem och träffade på flera ställen syskon, som p g a brist på pengar inte går i skolan och som vi satte upp på vår väntelista. En flicka arbetar för att kunna betala sina skolavgifter, men hon får bara ihop hälften av vad det kostar. Hädanefter kommer vi i första hand att ta barn från de familjer, som vi redan har kontakt med.



Precis som förra året har två tonårsflickor blivit skickade till släktingar i sina hembyar och nu gör Mrs Phiri vad hon kan för att få kontakt med dem.

Vi har i år två mycket ambitiösa flickor i åk 12. De går ut skolan i december och ska därefter få sin utbildning. En vill bli sjuksköterska och en vill bli jurist. Om och hur vi ska kunna hjälpa dem är en senare och inte helt lätt fråga. Hoppas de får så goda betyg att de kan få stipendier till en del av kostnaderna.



Ruth

Concilia

Vi avslutade besöket i Lusaka så som vi brukar med ett stort fruktkalas. Det är alltid lika uppskattat och barnen sjöng för oss och hälsade till er alla.



Den 15 april hade vi årsmöte hos Ann-Christine i Lund.



I maj månad har vi också haft en vintageförsäljning på Norra Fäladen. Massor med fina kläder hade kommit in, men tyvärr var anslutningen inte så stor. Det betyder att vi nu har gott om kläder till nästa loppis, och den blir:

**Lördagen den 31 maj i Lund.
Vi brukar stå utanför S:a Esplanaden 10**

Dessutom har vi sedan flera år en växtloppis i Genarp vår och höst. Vårens växtloppis äger rum:

**Lördagen den 17 maj kl 10.00-12.00
utanför Konsum i Genarp**



VÄLKOMNA BÅDA DAGARNA!

Eva & Ann-Christine



www.musamaria.org

Musamariabarnens bankkonto: 125.024.870-3 (clearing nr 9300) Bankgiro 305-5993

Ann-Christine Ingemarsson
Solistvägen 30, 224 68 Lund
046 14 30 69
ann-christine.ingemarsson@comhem.se

Eva Mueller
Dörröd 1071, 247 96 Veberöd
046 820 77
eva.mueller@telia.com